



### **Het spreekwoord zegt**

Zoals een Romeins leger na  
een nederlaag  
de terugtocht aanvaardde  
zo is na elk verlies een  
terugtocht mogelijk.  
Aanvaard die.

Aanvaard niet het verlies  
maar de terugtocht die erop  
volgt  
tot in de eigen verschansing  
Het harnas van het lichaam

tot waar je was  
voor het verlorene volgde  
en kies iets anders.

Een weg naar Rome.

*Hagar Peeters*